



Nieuwsbrief

Gezocht: secretaris

We zijn per direct op zoek naar een nieuwe secretaris. De functie houdt in dat je samen met de overige leden van het dagelijks bestuur meedenkt met het opzetten van de vergaderingen. Dit duurt per vergadering ongeveer anderhalf uur en wordt op een doordeweekse avond gedaan. De vergaderingen zijn eens in de 3 maand op de 2de maandag van de maand. Tijdens de vergaderingen notuleert de secretaris. Na de vergaderingen worden de notulen per mail verspreid naar de hele groep.

Het vraagt niet veel tijd en inspanning, maar het moet natuurlijk wel even gebeuren.

Graag zouden we zien dat een ouder deze functie overneemt. Voor vragen kunt u terecht bij:

Tonnie Weernink (Stichtingsvoorzitter)
0547 - 29 26 79

Ellen Venhuis (Aftredend secretaris)
074 - 243 74 16

Verkenners

Een winter zonder een winterhike is geen echte winter. Daarom togen een stuk of 40 scouts op een mooie zaterdagochtend richting Loenen. Hier aangekomen kregen de verschillende groepen de tochten uitgereikt. De verkenners, gidsen en sherpa's een tocht met kaart, kompas ect. en de rowans mochten de blokhut opzoeken met peilzenders. Verder was er voor de stam en pivo's een GPS tocht uitgezet. Zoals het tijdens een winterhike hoort, was het weer niet om over naar huis te schrijven, tenzij je een langdurige druilerige regen als verfrissend wil ervaren.

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/verkenners

Welpen

Bij de welpen kan elke welp zijn eigen knopendiploma verdienen. Als je als welp kan laten zien dat je een platte knoop, mastworp en timmersteek kan maken, en die een paar weken later kan herhalen, verdien je een echt diploma. Iedereen heeft de knopen redelijk goed geleerd. Maar of dit echt zo is, merken we over een paar weken, als iedereen een diploma kan verdienen.

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/welpen

Agenda

29 Maart	Fietstocht
6-7 Juni	Moeder-kind weekend
4 Juli	Start zomerkampen

Driekoningentocht

Het was al weer enige tijd geleden dat de driekoningentocht eens wat anders ging als anders. Aangezien het verhaal van de drie koningen niet al te spectaculair is, enkel drie koningen die op pad gaan, is het wel leuk om met dit verhaal wat te spelen. We hadden ooit al Asterix en de drie koningen. Dit jaar gingen de drie koningen per schaats richting het kindje Jezus in Bartelehem. De opkomst was goed en tijdens de tocht was er nog lekkere warme chocolademelk en voor de ouderen was er gluhwein. De tocht was een zogenaamd oleaat. Dat betekent dat de route er uitgetekend is, maar niet alle wegen te zien zijn. Dus eigenlijk alleen die straten die je nodig hebt. Voor alle super scouts natuurlijk geen enkel probleem!

Lees het verhaal dat onderweg voorgelezen werd op:

www.ariens-ingrid.nl

Rowans

Het begon deze vrijdag iets eerder als normaal, want Bjorn en Rob kwamen wat eerder naar de blokhut om alvast enkele spullen bij elkaar te zoeken voor de sterkste rowan verkiezing. Toen de rest er ook was en we een lekkere kop koffie verorberd hadden begonnen we met de wedstrijd. Het eerste onderdeel was het op de kop in de boom hangen. Het is dan de bedoeling dat je dan als een soort van koala met je hoofd naar beneden om een boomstam gaat hangen.

Lees verder op:
www.ariens-ingrid.nl/rowans

Contact

- **Blokhut**
't Geurntje
074 - 291 51 48
- **Groepsvoorzitter**
Patrick Venhuis
06 - 385 86 520
- **Redactie**
Rudie Bos
06 - 409 32 627

René Bos
06 - 300 81 025

